

Van de redactie

Beste mensen,

Na de wintervakantie maken we onze ronde langs de scholen uit voorgaande jaargangen om klassen te ondersteunen bij het opnieuw inzaaien van de schooltuin. Dit keer kregen we ook het verzoek om in te zaaien op de kleuterschool die bij de Branko Petricevic school hoort. Het werken met kleuters is weer heel anders dan met oudere kinderen. Vrijwilliger Jochem Pak doet hierover verslag.

Eind augustus is Denise Heemskerk aangekomen in Bolivia. Zij loopt stage voor de opleiding Voeding en Diëtetiek van de Haagse Hogeschool in Den Haag en gaat zich de komende maanden verdiepen in voedingsdeficiënties. In een later stadium horen jullie hier ongetwijfeld meer over. Lees ook haar [weblog](#).

Schooltuin met de kleuters

De school Branko Petricevic heeft vorig jaar mee gedaan met programma van 'Huertos Educativos'. Deze school was vorig jaar de terechte winnaar van de schooltuinwedstrijd. Maar liefst drie leraren zijn dit jaar verder gegaan in de schooltuin. Het enthousiasme is inmiddels overgeslagen naar de kleuterklassen van dezelfde school. De afgelopen maand zijn we daarom met de allerkleinsten aan de slag gegaan.

De lessen met de kleuters verschillen veel van de lessen op de basisscholen. Er komen geen lesboeken aan te pas en ook de theorieles in het klaslokaal blijft achterwege. De school heeft zijn huiswerk goed gedaan. Er staat een degelijk hek rond de tuin, bovendien hebben de ouders van de kinderen de tuin grasvrij gemaakt en de grond tot 20 cm omgespit. Zo hoeven de kleuters van 5 jaar de grond niet zelf om te spitten en kunnen we gelijk beginnen met het inzaaien van de groenten.



Foto van de maand

Deze maand hebben de schoolkinderen hun eigen plantenbak gemaakt van gerecycled materiaal. Fabri kwam met een heuse tourbus aanzetten! In de plantenbakjes zijn tomatenzaden gezaaid. Na het uitplanten van de stekjes in de tuin kan het hele gezin straks meegenieten van verse tomaten.

In één ochtend gaan we met 120 kleuters uit vier klassen aan de slag. We leren ze dat de groentebedden eerst schoongemaakt moeten worden voordat er gezaaid kan worden. Het is net als thuis, een bed moet zacht zijn en zonder troep, anders kun je niet slapen. Alle worteltjes, graspolletjes en steentjes worden door de kinderen uit de grond gehaald, totdat hun handjes vol zitten.

Daarna begint het leukste werk: zaaien. Hoewel sommigen hopen op bananenbomen in de moestuin, laten wij ze sla, radijs en snijbiet inzaaien. Deze soorten komen snel op, waardoor hun geduld niet te veel op de proef wordt gesteld. Na het zaaien bedekken we de zaaadjes met grond, zodat de vogels er niet van gaan eten. Als alles goed gaat kunnen de kleuters over een paar weken al oogsten en genieten van een verse salade. En als ze straks op de basisschool zitten, dan zijn ze al gewend aan de schoolmoestuin.