

Van de redactie

Met de start van schooltuinen bij een nieuwe school worden er weer kinderen enthousiast gemaakt voor moestuinieren.

In deze nieuwsflits leest u over de verschillende technieken voor tuinieren, waar de kinderen mee gaan oefenen.

Weer de schooltuin in

We zijn we blij dat we weer van start zijn met een nieuwe schooltuin. Op de meeste scholen zijn de lessen nog steeds alleen maar digitaal. Een aantal scholen heeft half contact onderwijs, waarbij om de dag met de halve klas gewerkt wordt. Het is in ieder geval nog steeds erg onrustig op de scholen. De directeuren, die we gesproken hebben geven regelmatig aan ons aanbod om de schooltuin weer op te starten in kleine groepjes, met het lerarenteam te overleggen. Maar daarna blijft het stil.

In het geval van de "Madre de la Divina Providencia school" (de moeder van de goddelijke voorzienigheid) heeft de nieuwe directeur van de school, meester Marco, ons juist opgezocht. We hebben een aantal jaar goed samengewerkt op de Branko Petricevic school waar hij docent was. Nu hij zelf directeur is, heeft hij contact opgenomen om ook op deze school een schooltuin te starten.

De Madre de la Divina Providencia school is een zogenaamde overeenkomstschool met een sterke katholieke insteek en dus niet volledig openbaar. De school hoort ook bij de lokale parochie, die ook deels financieel ondersteunt. De school zit naast de kerk en de nonnen wonen aan de overkant van de school.



Foto van de maand...



De tuin van de naschoolse opvang Horizonte doet het nog steeds erg goed.

Op dit soort scholen is er veel meer aandacht voor het katholieke geloof en staan normen en waarden vaak hoog in het vaandel.



Het plan van meester Marco is om de schooltuin nu op te starten met een kleine groep vrijwilligers van verschillende klassen om zo met minder risico in kleine groepjes te werken. We willen verschillende technieken proberen, zoals op de fotos is te zien. Er is een deel van de tuin in de volle grond, een aantal grote plantenbakken in oude autobanden en een "square foot garden". Deze verschillende opties moeten in de toekomst de leerlingen stimuleren om te kijken welke techniek ze thuis het beste toe zouden kunnen passen.



We zijn van start gegaan met een kleine groep leerlingen, maar het enthousiasme van meester Marco kennende, hebben we er alle vertrouwen in dat de schooltuin een groot succes wordt en er in de toekomst door grote groepen kinderen getuind zal worden.