

Van de redactie

Deze maand leest u over de ervaringen van een vrijwilliger.
Vrijwilligers of stagiaires zijn altijd welkom! Kent of bent u iemand met affiniteit voor onze stichting en wilt u een aantal weken of langer meedraaien in Cochabamba? Laat het ons dan weten!

Foto van de maand...



Femke aan het werk in één van de tuintjes.

Meelopen als vrijwilliger bij Alerta Verde

Hoi! Deze maand heb ik de pen van Arnold overgenomen en deel ik graag mijn ervaringen bij Alerta Verde. Voordat ik dit doe zal ik mij eerst even voorstellen: ik ben Femke en heb een paar maanden geleden mijn master Geosciences aan de University of Oslo afgerond. Inmiddels ben ik al een paar weken in het mooie Cochabamba. Zuid-Amerika staat al jaren op mijn wishlist om te bezoeken. Nu was hét moment om deze droom in vervulling te laten gaan. Half januari vertrok ik naar Cochabamba om mijn reis te beginnen als vrijwilliger bij Alerta Verde. Ik had voor vertrek contact met Arnold over het project en ik zou verblijven in het vrijwilligershuis Casa Juntucha, waar ik ook Spaanse lessen zou volgen.

Eenmaal aangekomen in Cochabamba heb ik een koffietje gedronken met Arnold om de planning te bespreken en de dag erna ging ik direct aan de slag. Samen met Arnold en vier Boliviaanse collega's plantten we bomen bij een kerkje in één van de wijken waar Alerta Verde werkt. Met het ophalen van de boompjes bij de universiteit, kregen we er ook een spijker in de band bij. Zonder lang nadenken werd de band direct vervangen en later die dag hebben we bij een werkplaats langs de weg de band weer laten maken. Een goede kennismaking met de Boliviaanse cultuur!



Het inzaaien van een moestuinbed en de opgekomen plantjes, drie weken na het zaaien !

De weken daarna was ik voornamelijk op pad met drie Boliviaanse collega's. Het communiceren was af en toe wat lastig, met mijn gebrekkige Spaans en hun afwezige Engels. Gelukkig kwam ik erachter dat een van hen ook best prima Engels spreekt, waardoor het toch een stuk interessanter werd. Rosalia betrok mij erg bij de projecten, sprak langzaam en duidelijk Spaans en switchte naar het Engels als dat nodig was.

Onze werkdagen verschilden erg en eigenlijk was het iedere dag weer een verrassing wat we gingen doen. Sommige dagen bezochten we families die al een tuintje hadden. We wieden samen met de eigenaren onkruid, Rosalia gaf uitleg over wat er groeide en hoe bijvoorbeeld een pest bestreden kan worden met een mengsel van ui en knoflook opgelost in water. Bij andere families hielpen we met inzaaien of juist oogsten. We hebben een watertank geïnstalleerd en verschillende 'kasjes' gebouwd. Het leukste van een paar weken meelopen, vond ik dat we een aantal families meerdere keren hebben bezocht, waardoor je zag hoe de plantjes groeiden.

De afgelopen weken ben ik op plekken gekomen waar ik nooit was gekomen als toerist, ik heb gezien hoe mensen super enthousiast worden als ze over hun tuintje spreken, hoe tevreden men is met de beperkte middelen die ze hebben en hoe de varkens, geiten, schapen en tientallen honden samenleven met de mensen in de wijk. Het voelt alsof ik een kijkje achter de schermen heb gekregen, een ervaring om nooit te vergeten!

