

Van de redactie

Onze partner Alerta Verde is niet alleen bezig om het project Stadslandbouw en stads agroforestry in de arme buitenwijken van Cochabamba, Bolivia uit te voeren. Ze zijn ook heel betrokken en doen actief mee om de stadstuinbouw in heel Bolivia te promoten en bekend te krijgen.

Workshop stadslandbouwnetwerk

Eind augustus hadden we een workshop met het Boliviaanse stadslandbouwnetwerk. Drie organisaties van de regionale afdeling Valleien, stichting Ayni, Vereniging Agroecologia y Fe en stichting Alerta Verde hebben de workshop georganiseerd in de tuin van Arnold Brouwer. Er waren stadslandbouwers van deze drie organisaties en genodigden van de biologische markt EcoFeria en de organisatie Ciudadania.

De workshop begon met een reflectie op het thema gender en de verschillen tussen mannen en vrouwen. Alvaro, psycholoog van stichting Ayni, had een mooi rollenspel met twee poppen.



Ze waren beiden jarig en er was een winkeltje met cadeaus waaruit de deelnemers aan de workshop cadeaus mochten uitzoeken om aan de jarige poppen te geven. Op basis van waar welke cadeaus terecht kwamen liet Alvaro ons zien dat de vrouwelijke pop allerlei cadeaus kreeg waarmee ze kon werken (naald en draad) en andere zaken waarmee ze voor haar gezin kan zorgen, terwijl de mannelijke pop cadeaus kreeg om vrije tijd mee te vullen, zoals fietshandschoenen en een mooie koffiebeker.

Het was een ingenieuze manier om zijn verhaal te vertellen en de deelnemers erop te wijzen dat de verantwoordelijkheden te veel bij de vrouw liggen en we met z'n allen voor elkaar moeten zorgen. In een duidelijke machocultuur zoals in Bolivia een boodschap die zeker geen overbodige luxe is.

Daarna werd een Aphapi gedeeld. Een woord dat komt uit het Aymara. Aphapiña betekent het verzamelen

Foto van de maand...



De Luis Espinal Camps schooltuin. Een likje verf zorgt altijd weer voor een echte tuin make-over. De tuin ziet er gelijk een stuk frisser uit.

van de oogst. Het wordt gebruikt om te beschrijven dat een groep mensen meegenomen voedingsmiddelen samen delen en eten. Alles wordt bij elkaar gezet en daarna kan iedereen pakken wat hij of zij wil proeven. Er waren uiteraard typische Boliviaanse snacks zoals buñuelos (soort platte oliebolletjes van alleen deeg), allerlei soorten "mote met queso" (gekookte donkere en lichte maiskorrels met verse kaas) en zelf gebakken brood en fruit.



In het tweede deel van de workshop vertelden de dames over manieren waarop ze ziektes en plagen bestrijden met natuurlijke recepten, zoals gefermenteerde chicha (maaisbier), waarbij de zuurgraad helpt bij het controleren (vergelijkbaar met het gebruik van azijn). Het gebruik van Bicarbonaat opgelost in water of simpelweg een stukje zeep opgelost in water, helpt ook bij het controleren van verschillende plagen. Er was ook een recept waarbij met fruit (banaan en papaya) samen met gist een goede vloeibare bemester gemaakt werd. Want goed gevoede planten zijn ook minder vatbaar voor ziektes.



Het doel van de workshop was om ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen. Iets waar we (denk ik) goed in geslaagd zijn. Het is altijd goed om samen te komen en te zien dat anderen tegen soortgelijke problemen aanlopen om daarna met de tips de tuin nog beter te kunnen verzorgen.