

Er wordt door vrijwilligers een klaslokaal in de openlucht bij de gemeenschapsmoestuin gebouwd. Dit klaslokaal kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt en dat maakt het een waardevolle plek voor mensen in de wijk.

## Openluchtklaslokaal voor de wijk

Wij hebben helaas problemen om de gemeenschapsmoestuin te laten functioneren in ons project. We hadden bij de start van het project gerekend op een actieve katholieke kerk met jongerengroepen en veel mensen in de mis. Helaas worden de kerkjes waar we werken erg weinig gebruikt, zijn er geen reguliere missen en voor de catechismus voor de jonge kinderen is er maar een klein groepje van 5 kinderen.

We willen toch blijven proberen om de wijk te betrekken bij onze gemeenschapsmoestuin. We hebben momenteel weer vier vrouwen die elk voor eigen gebruik een groentebed in de tuin beheren. Ons agroforestry perceeltje hebben we dit jaar weer verder uitgebreid met extra omheining en een mix van fruitbomen en inheemse bomen. Als deze bomen aanslaan hebben we straks een mooie groene vlek in de wijk. Afgelopen week hebben we hier gewerkt met een groep van 10 studenten van Connecticut College uit de Verenigde Staten.

We hebben samen met de vrijwilligers een openlucht klaslokaal gebouwd. De school in de wijk krijgt de sleutel om er gebruik van te maken en ook de kerk krijgt toegang. Daarnaast willen we proberen om twee middagen in de week met een groep kinderen uit de wijk aan hun huiswerk te werken en daarnaast met ze te tuinieren.



Het is leuk om met zo'n groep jonge studenten van rond de 20 jaar samen te werken en ze iets van de Boliviaanse realiteit mee te geven. Lijkt mij erg goed voor de persoonlijke ontwikkeling om te kunnen zien hoe mensen

Foto van de maand...



Met de vele regen de afgelopen weken liggen de meeste tuinen er mooi en vooral groen bij.

in andere landen leven en hoe het daar aan toe gaat. Het zijn allemaal studenten die bij hun studie iets extras doen als studentenvertegenwoordiger of bij een vereniging en ze zijn met een beurs voor tien dagen in Bolivia.

We denken dat het openluchtlokaal ook een goeie extra plek voor de kinderen in de wijk kan zijn. Op de scholen waar we al een openluchtklaslokaal hebben aangelegd, zijn ze ook altijd goed ontvangen. Een van de leraren van de school vlakbij zei al dat hij met zijn kinderen hier naartoe komt om in stilte met ze te kunnen lezen.



Bovendien was het een mooie klus voor de vrijwilligers. Het verzoek was namelijk om ze vijf ochtenden bezig te houden met een vrijwilligersklus en het is natuurlijk het leukste om echt naar een mooi resultaat toe te werken.



We hopen dat het lokaal in de wijk goed gebruikt gaat worden en dat we een leuke groep kinderen bij elkaar kunnen brengen die hier de komende maanden een aantal middagen doorbrengen voor schoolwerk en leren biologisch te tuinieren.